

Leef mee

Zondag 5 september 2021

Kerkdienst

Vanmorgen is er om 9.30 uur een kerkdienst in de Brugkerk. Deze dienst is ook online te volgen via "kerkdienst gemist".

Voorganger	: Ds. N.E. Veldman/Potters
Organist	: Henk Ningbers
Ouderling	: Jolande Assink
Lector	: Leen Hooigeboom
Koster	: Henk Tuin
Collecte	: 1 ^e Diaconie en Eredienst 2 ^e Algemeen kerkenwerk
Kindernevendienst	: Lieke en Joanne
Oppasdienst	: Saakje Rijkeboer en Wendy Scholten

Orde van dienst

We zingen: Psalm 91a: 1 en 2 Wie in de schaduw Gods mag wonen / Lied 146a: 1 en 4 Laat ons nu vrolijk zingen / Lied 280: 4 en 5 Zal dit een huis, een plaats zijn / Lied 249: All night, All day (voorzang door cantorij) / Lied 425: Vervuld van uw zegen

We lezen: Genesis 28: 1-13 en 16,17 / Johannes 1: 51 / Hebrëeën 1: 14

Zingen voor de dienst

We willen er weer mee beginnen. Onder medewerking van de cantorij willen we voor de dienst de volgende liederen zingen: 117d (Laudate omnes gentes), 146a (Laat ons nu vrolijk zingen) en 175 (Wij hebben een sterke stad).

Leef Mee!

Vanaf het begin van de Coronacrisis tot op vandaag heb ik bijna elke week een stukje mogen schrijven onder het kopje Leef Mee. Een pastorale brief om mee te leven in de gemeente. Volgende week is de startzondag. We kunnen elkaar weer veel meer zien in de kerk en ook elkaar bezoeken. Daarom wordt dit de laatste keer voor zo'n pastoraal stukje.

Er is veel gebeurd in 1,5 jaar tijd. "Houd moed en heb lief" is in een paar woorden een leidraad geweest voor het kerkelijk leven in deze vreemde tijd. We probeerden elkaar te blijven bereiken. Misschien lukte het niet altijd of niet genoeg. Er is immers ook geleden aan ernstige eenzaamheid. We probeerden daarom met attenties te laten weten dat we aan elkaar dachten.

We moesten creatief zijn om binnen de beperkingen toch samen op te trekken. De onlinediensten waren teken van Gods trouw waar we hoop uit mochten putten. We hebben ook alle jonge gezinnen bezocht met kindernevendienstboekjes. Het jeugdprogramma stond vrijwel helemaal stil, maar tegelijk werden de zorgen en moeiten wel met elkaar gedeeld en zijn we elkaar tot steun geweest. Af en toe konden we toch ook samen vieren met kinderen en volwassenen samen. In ieder geval mocht de digitale weg daaraan bijdragen.

Ik hoop dat ook de pastorale stukjes in de Leef Mee hebben mogen bijdragen aan de betrokkenheid en verbinding tussen gemeenteleden. Nu staan we voor een nieuw seizoen en hopelijk mogen we weer genieten van vrije ruimte voor het kerkelijk leven. Volgende week is de startzondag. Er is veel tijd en energie gestoken in de voorbereiding daarvan. Er is een binnen- en buitenprogramma. We mogen ons richten op een hoopvolle toekomst. Het jaarthema is: "Van U is de toekomst". Deze woorden lopen zo weg uit het Onze Vader. Het gebed dat we allemaal wel kennen. Tegelijk mogen we ook zeggen: God heeft een mooie toekomst voor ogen voor ons mensen. Dus ook van ons is de toekomst. Een Koninkrijk waar voor ieder een plaats is.

- Ds. Remko Veldman

Bloemengroet

Vandaag gaan de bloemen met een hartelijke groet van de gemeente naar 2 gemeenteleden
Wie wil de bloemen wegbrengen?

Collectes

Voor de collecte kunt u gebruik maken van de kerkgeld app Appostel

Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, **zondag 5 september** hebben de collectes de volgende bestemmingen:

1° collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie
Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

2° collecte; Algemeen Kerkenwerk op rekeningnr. NL91RABO-0373715749
t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug

Wilt u de datum van de dienst vermelden?

Startzondag 12 september

Een goed begin is het halve werk. Zo willen we ook graag het nieuwe kerkelijk seizoen starten met een startdienst en verschillende activiteiten na de dienst. Het thema is "Van U is de toekomst", met de gelijkenis van het Koninkrijk van God als een boom waarin alle vogels kunnen wonen, Marcus 4: 30-32. Een korte tekst, want Jezus heeft het met weinig woorden krachtig gezegd.

De kinderen en tieners krijgen net als vorig jaar een eigen plaats en programma. We hopen op goed weer voor buitenactiviteiten en met z'n allen een picknick. Nadere informatie volgt.

Zondag 26 september, Openbare belijdenis

We zijn blij en dankbaar dat drie jonge gemeenteleden in het openbaar belijdenis van hun geloof willen afleggen, voor God en Zijn gemeente.

Het zijn Linda Assink, Else van den Bosch en Lieke van den Bosch. Door de coronamaatregelen werd het steeds maar vooruitgeschoven. Nu de verruiming zodanig is kan het eindelijk gebeuren. We hopen op een feestelijke dienst.

Zondag 26 september, Minikerk, 15.30 uur in de Brugkerk

Speciaal voor de jongste kinderen tot 8 jaar is er minikerk. Samen met pappa en mamma en misschien opa en oma maken we er een feestje van in de kerk, fijn zingen en luisteren naar een mooi verhaal. En er zijn daarna ook leuke activiteiten om te doen in de Schutse. Dominee Beer ziet naar jullie uit. Komen jullie ook?

- Rineke, Irma, Margreet, dominee Remko en dominee Beer

- Fijne zondag gewenst! -

Kopij Leef Mee

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.

Graag voor donderdag 9 september, 18.00 uur.