

Leef mee

Zondag 30 augustus 2020



Kerkdienst

Vanmorgen is er, vanwege alle maatregelen die zijn genomen omtrent het coronavirus, een alternatieve viering in de Reestkerk die vanaf 10.00 uur te beluisteren is.

Voorganger : ds. R.H. Veldman
Organist/pianist : Freddy Bruins
Ouderling : Henk Jentink
Lector : Henk Jentink
Koster : Bert Koonstra

We zingen: Lied 975, Psalm 139, Lied Geest van Hierboven Lied 913: 1 en 2, Lied 325
Schriftlezing: Mattheüs 17: 14-20

Leef mee!

Nu het aantal coronapatiënten groeit hoor ik van veel collega-predikanten dat de regels van afstand en handenwassen weer worden aangescherpt. Ook bij ons is het goed om te blijven waken en elkaar beschermen. Dit geldt voor in de kerkdiensten en ook in het pastoraat. Ik denk dat de nadruk vooral ligt bij overleg en het houden aan de afspraken. Gelukkig durven we elkaar wel bezoeken. Dus krampachtig hoeft het ook niet. Maar schroom ook niet om te zeggen dat je liever geen bezoek krijgt.

Er is een mooi lied geschreven voor in de coronatijd, "Straks bijeen":

Straks bijeen, als de dreiging voorbij is. Straks bijeen, het verdriet van de baan.
Weer bijeen, zonder afstand te houden, opgetogen: de morgen breekt aan.

Samen zullen we danken en zingen. Samen breken we brood, delen wij.
Wij omhelzen elkaar weer met vrede: een gebaar dat bijzonder zal zijn.

En we steunen elkaar en beloven, na het leed dat we hebben doorstaan,
dat wij zien wat het nieuwe betekent en daar zinvol mee om zullen gaan.

En ik hoop dat we zullen ervaren, In geloof dat de liefde ons leidt:
Voor elkaar en voor moeder aarde goed te zorgen nu en altijd.

(door Gert Landman, vertaling van het nieuwe lied "We will meet again," dat uitkijkt naar de tijd ná corona, en naar een nieuwe wereld, waarin pijn en angst en verdeeldheid voorgoed verleden tijd zullen zijn.)

Zondagavond (30 augustus), Zingen in de pastorietuin, 19.00 uur

Vorige week zijn zomaar spontaan een aantal mensen bij elkaar geweest om samen te zingen in de pastorietuin aan de Oud Avereest. Buiten mag gezongen worden. Spontaan komt er deze zondagavond een vervolg. Iedereen is van harte welkom aan Oud Avereest 18. Aanmelden is niet nodig. We hebben er eenvoudige muzikale begeleiding bij op keyboard door Freddy Bruins en dit keer is ook Jan Kramer met gitaar. Jan Kramer is geen onbekende in Balkbrug. Neem zelf een stoel mee! En mocht het regenen, dan gaat het gewoon niet door.
NB. De morgendienst gaat ook gewoon door.

Bloemengroet.

De bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet van de gemeente als felicitatie naar mev. M.Rijkeboer-Hallink, Van Hemertstraat 7 en als bemoediging naar mev. G.Runherd-Stoeten, Zwolseweg 25.

Ziekenbericht

Mevrouw Tiny Loovers, Zwolseweg 26, is afgelopen vrijdag geopereerd aan haar knie. Als alles goed verlopen is, mag ze het weekend weer naar huis.

Bijwonen online-vieringen

Wie de zondagse viering in de kerk wil bijwonen, kan zich opgeven bij ds. Remko, tel. 723188 of 06 38474564. Tijdstip van aanwezigheid in de kerk blijft tot september 8.45 uur en de opname van de dienst begint 9.00 uur.

De anderhalve meter wordt strikt in acht genomen en in de kerk wordt niet gezongen. Wel zingen we buiten een paar liederen als het weer het toelaat. Van harte welkom!

Collectes

Voor de collecte kunt u gebruik maken van de SKG kerkgeld app.

Ook is er de mogelijkheid om geld over te maken voor de collecte, zondag 30 augustus hebben de collectes de volgende bestemmingen:

1^e collecte; Diaconie en eredienst op rekeningnr.: NL74RABO-0373736134 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Oud Avereest-Balkbrug

2^e collecte; Bloemengroet op rekeningnr. NL91RABO-0373715749 t.n.v. CvK P.G. Oud-Avereest-Balkbrug

Let op; Wilt u wel de datum van de dienst hierbij vermelden ?

Na de dienst, buiten de kerk, zingen we o.b.v. Freddy Bruins

Lied 864: 1, 2 Laat ons de Heer lofzingen,

1 Laat ons de Heer lofzingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zij woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

Psalm 118: 1 Laat ieder's Heren goedheid prijzen

1 Laat ieder 's Heren goedheid prijzen,
zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Laat, Israël, uw lofzang rijzen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Dit zij het lied der priesterkoren;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.
Gij, die den Heer vreest, laat het horen;
Zijn liefde duurt in eeuwigheid.

Lied 415, Zegen ons algoede

1 Zegen ons Algoede,
neem ons in uw hoede
en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.
2 Stort, op onze bede,
in ons hart uw vrede,
en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.
3 Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

- Fijne zondag gewenst! –

Kopij Leef Mee

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.
Graag voor donderdag 3 september, 18.00 uur.