

Leef mee

Zondag 8 maart 2020

-2^e zondag veertigdagentijd -



Begroeting

Deze zondag wordt u welkom geheten door Hinke en Dick Hogenkamp.

Kerkdienst

Zondagmorgen om 10.00 uur in de Brugkerk, Buitengewone Dienst

m.m.v. gemeenteleden en de gospelgroep Tehillim uit Nieuwleusen.

thema : Een goed verhaal

ouderling van dienst : Jolande Assink

organist : Freddie Bruins

koster : Jan Hummel

collecte : 1e Diaconie en Eredienst
2e Algemeen Kerkenwerk

Kindernevendienst : Ageeth

Oppasdienst : Maaïke Hornis en Joanne Assink

In de dienst zingen we: Ps. 100 vers 1, 2, 3 en 4, Projectlied (melodie lied 637 uit het Liedboek), Hemelhoog lied 338 Stel mijn vertrouwen, ELB 398 Handen heb je om te geven, Lied 415 vers 1, 2 en 3 Zegen ons Algoede

We lezen: Prediker 4 : 9 – 12 uit Bijbel in gewone taal

Onze Vader

'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen'

Projectlied

*De paaskaars brandt, zo weten wij:
God maakt het licht voor jou en mij.
Hij maakt een eind aan je verdriet,
want Hij vergeet de mensen niet.*

*Dit is het woord dat Hij ons geeft:
Ik ben de Heer, een God die leeft.
En waar je gaat ben ik erbij,
voor altijd ga ik aan je zij.*

Biddag

Om 19.30 uur is er woensdag 11 maart dienst in de Brugkerk, voorganger is ds. R. Veldman. Organist is Freddie Bruins, de lector Betty Vos en Jan Mulder is koster.

Thema is 'Een tijd om te planten en om te rooien'.

We zingen in de dienst: Ps. 136 vers 1, 2, 12 en 13, Lied 362 "Hij die gesproken heeft een woord dat gaat", Lied 845 "Tijd van vloek en tijd van zegen, Ps. 126 vers 1 en 2, Lied 823 vers 1 en 2 "Gij hebt o Vader van het leven, Lied 248 "De dag, door uwe gunst ontvangen".

We lezen: Prediker 3: 1-13 en Marcus 4: 26-34

Ontmoetingsavonden

De laatste ontmoetingsavond voor dit seizoen is donderdagavond 12 maart. We gaan aan de slag met **Een goed verhaal**.

Misschien hebt u/heb jij een voorwerp thuis dat veel voor u/jou betekent, waar u/ jij een verhaal bij hebt. Wilt u/wil jij dat meenemen en daar iets over vertellen?

In de bijbel lezen we ook verhalen. Wanneer is een bijbelverhaal voor u/jou een goed verhaal?

Kom mee praten en meedoen, donderdag 12 maart om 20.00 uur in de Schutse.

Aanmelden mag bij Klara van den Bosch 0523 64 94 85 of klara@zuivelboerderijdewaard.nl

De Wandeling

De drie komende maanden hopen we elke vierde zondagmiddag weer te gaan wandelen!

Het voorjaar komt er weer aan, en elke maand zullen we zien dat er meer groen is.

Misschien is het wel leuk om elke maand een foto te maken van een boom/struik of deel van het bos, om zo te zien hoe het groeit.

Zondag 22 maart is de eerste wandeling, vertrek om 14.00 uur vanaf de Schutse. Na een klein uurtje wandelen is er kopje thee/koffie in de Schutse, tot ongeveer 15.30 uur.

Ieder van harte welkom om mee te lopen en om elkaar te ontmoeten.

Namens Rinny, Janny, Willy. Inlichtingen telnr. 65 69 75, mail: wjentinkluimes@gmail.com



- Fijne zondag en een goede week gewenst! -

Kopij Leef Mee

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl.
Graag voor donderdag 12 maart, 18.00 uur.