

Leef mee

zondag 3 maart 2019



*Er is zingen voor de dienst: lied 13a,
545 en 246b uit het Liedboek.*

*Koffie / thee en limonade na de
dienst. Van harte welkom!*

Begroeting:

Deze zondag wordt u begroet door Jan en Willy Hummel

Kerkdienst

zondagmorgen om 10.00 uur in de Reestkerk

voorganger	: Ds. J.Zondag uit Dedemsvaart
ouderling van dienst	: Peter van de Bosch
lector	: Bea Buiten
organist	: Volkert Boertjes
koster	: Siem Brasjes
collecte	: 1 ^e Diaconie en Eredienst 2 ^e Orgelfonds
kindernevendienst	: Jenny en Bart
opasdienst	: Saakje Rijkeboer en Anne Dunnink

Orde van dienst

We zingen: Lied 218; Lied 73:8 en 9; Lied 545 met cantorij; Lied 415: 1 en 2; Lied 415:3

We lezen: Spreuken 9 en Lucas 6:39-49

Onze Vader

'Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij hebben vergeven wie ons iets schuldig was. En breng ons niet in beproeving, maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen'

10 maart Collecte voorjaarszending; Kerk zijn in Cuba

Jarenlang leidden Cubaanse kerken onder het communisme een sluimerend bestaan. Nu het communistische systeem in z'n voegen kraakt, zoekt de bevolking naar houvast: kerken groeien. Door de verslechterende economie neemt ook de armoede toe. Om als kerk beter voorbereid te zijn op een groeiende (diaconale) taak is er veel behoefte aan kennis over de

Bijbel, theologie en diaconaat. De kerk wil er zijn voor ouderen die het niet breed hebben, zieken en kinderen met een problematische thuissituatie.
Kerk in Actie ondersteunt kerken, predikanten en vrijwilligers in Cuba met theologisch onderwijs en helpt kerken diaconale activiteiten op te zetten.
Met de opbrengst van deze Voorjaarszendingcollecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten zoals de kerken op Cuba, zodat zij in woord en daad kunnen getuigen

Dagje uit met ouderen, 22 mei

Bezoek Gevangenis­museum Veenhuizen.

Op 22 mei a.s. gaan we een bezoek brengen aan het Gevangenis­museum in Veenhuizen. Van lijfstraffen tot eenzame opsluiting in een cel. In de vaste expositie kunnen we zien en ervaren hoe wij door de eeuwen heen zijn omgegaan met mensen, die zich niet aan wetten en regels hielden. We maken kennis met de bijzondere plaats die Veenhuizen in deze historie inneemt en we kunnen zien er ervaren hoe het er in de hedendaagse bajes aan toegaat. Veenhuizen heeft drie gevangnissen: Esserheem, Norgerhaven en Bankenbosch. We worden ontvangen met koffie en iets lekkers en na de rondleiding door het museum zullen we genieten van een heerlijke lunch in het verenigingsgebouw. Vervolgens brengen we een bezoek aan de Rode Pannen (cellencomplex), aan twee kerken en bezoeken we de begraafplaats, - ook wel genoemd "Het Vierde Gesticht" waar 16.000 mensen liggen begraven en tot op de dag van vandaag in gebruik is. Inmiddels is de begraafplaats een Rijksmonument. We sluiten deze dag af in de theetuin "Zunneschien". Noteert u het alvast in de agenda en geeft u het door wanneer u deze dag gezellig met ons mee wil gaan? Opgeven kan bij Marloes ter Burg tel . nr. 0523-677282 of via mail hburg@home.nl en ook bij Jennita Meulink tel. nr. 0523-858336 of via de mail jennitameulink@hotmail.com vóór **1 mei**. De bijdrage voor het dagprogramma en de bus is 25 euro p.p. de rest draagt de diaconie bij.

Kopij Leef Mee

De kopij voor de volgende Leef Mee kunt u doorgeven via: leefmee@pg-oudavereestbalkbrug.nl. Graag voor donderdag 7 maart 18.00 uur.